

Το ημερολόγιο του Πύρρου

Ιστορίες για... σινεμά

Ευχαριστώ για τις διορθώσεις των κειμένων και τις συμβουλές τους:
Έλια Ιατρού, Αντωνία Ζούμπα, Αντωνία, Στέλιο Πολυδώρου, Ματίλντα.

© Copyright Σαλώμη Σακελλαρίου, Αθήνα 2007

- Σχεδιασμός εξωφύλλων: Στέλιος Πολυδώρου
- Σχεδιασμός ιστοσελίδας: Σπύρος Αλιφραγκής, Σωτήρης Πετρόπουλος
www.istoriesgiacinema.gr
- Παραγωγή: Μ. Ρωμανός Ε.Π.Ε.

*Στα παιδιά μου,
Σπύρο και Μαίλντα*

*Κάθε μέρα διαβάζω κρυφά
το ημερολόγιο του σκύλου μου...*

Αγαπημένο μου ημερολόγιο

Είναι μια σημαντική μέρα. Σήμερα γεννήθηκα! Είμαι όμως ταλαιπωρημένος έπειτα από μια δύσκολη γέννα, γι' αυτό δε θα γράψω περισσότερα.

Αγαπημένο μου ημερολόγιο

Είμαι καλύτερα. Είναι η πέμπτη μέρα της ζωής μου. Η ράτσα μου είναι κανίς. Η μαμά και τα αδελφάκια μου είναι δίπλα μου. Πίνω γάλα από τη μαμά και κοιμάμαι αρκετές ώρες.

Αγαπημένο μου ημερολόγιο

Σήμερα έκανα ένα σπουδαίο βήμα, βγήκα από το μεγάλο καλάθι και περπάτησα. Είμαι χαρούμενος!

Αγαπημένο μου ημερολόγιο

Η μαμά μου είπε, με δάκρυα στα μάτια, ότι θα 'ρθουν να με πάρουν κάποιοι καλοί άνθρωποι.

Αγαπημένο μου ημερολόγιο

Κάθε μέρα περιμένω αυτούς τους καλούς ανθρώπους (αφεντικά λέγονται) με ανυπομονησία. Ποιοι θα είναι; Πώς θα είναι;

Αγαπημένο μου ημερολόγιο

Ήρθαν και με πήραν τα αφεντικά μου, τα οποία είναι δυο καλόκαρδα γερόντια. Εγκαταστάθηκα στο σπίτι τους κι εδώ αρχίζει η καινούργια ζωή μου.

Αγαπημένο μου ημερολόγιο

Ο παππούς-μπαμπάς και η γιαγιά-μαμά είναι πολύ τρυφεροί μαζί μου, αλλά και αυστηροί. Με βάφτισαν Πύρρο. Ωραίο όνομα! Έτσι δεν είναι;

Αγαπημένο μου ημερολόγιο

Κοιμάμαι σε ένα μαλακό κρεβάτι που αγόρασαν για μένα. Επικρατεί πολλή πουχία. Όλα είναι τόσο ήρεμα εδώ μέσα, που βαριέμαι λιγάκι. Μαθαίνω να κατουρώ όπως πρέπει για ένα σκυλάκι σαλονιού. Είμαι υπάκουος και προσπαθώ να μην τους στενοχωρώ. Η γιαγιά-μαμά δεν έχει ώρα για παιχνίδια, αντίθετα με τον παππού-μπαμπά, που δεν σταματάει.

Αγαπημένο μου ημερολόγιο

Πηγαίνω βόλτα με τον παππού-μπαμπά για τα «γνωστά», ο οποίος πάντα τα μαζεύει για να μην βρωμίζουμε τους δρόμους, όπως λέει. Τρώω όλο το φαί που μου βάζει η γιαγιά-μαμά και γενικά είμαι ήσυχος, γιατί με μαλώνουν άμα κάνω φασαρία. Δεν ανεβαίνω στους ακριβούς καναπέδες, δεν τα κάνω μέσα, δε γαβγίζω συνέχεια. Τα παιδιά τους έρχονται συχνά και τους βλέπουν, όχι όμως τόσο συχνά όσο επιθυμούν αυτοί. Οι γονείς μου είναι πλούσιοι.

Αγαπημένο μου ημερολόγιο

Θέλω να σου εκμυστηρευτώ κάτι. Αν και περνώ καλά, νιώθω λίγο μόνος. Δε βλέπω άλλα σκυλάκια στην γειτονιά για να πάσω καμιά φίλια. Ελπίζω να έρθουν να κατοικήσουν σύντομα κάποια. Τα βράδια κάθομαι στην αγκαλιά του παππού-μπαμπά, όταν βλέπει τηλεόραση, και αποκοιμιέμαι στην αγκαλιά του.

Αγαπημένο μου ημερολόγιο

Σήμερα ο παππούς-μπαμπάς μου έφερε ένα δώρο. Είναι ένα παιχνίδι που μου αρέσει πολύ. Παιζώ όλη μέρα κι έτσι περνούν οι ώρες πιο ζωηρά.

Αγαπημένο μου ημερολόγιο

Ο παππούς-μπαμπάς και η γιαγιά-μαμά είναι πολύ αγαπημένοι. Απ' ότι άκουσα έχουν περάσει πολλά μαζί, αλλά όλα αυτά τους έχουν ενώσει περισσότερο. Ο παππούς-μπαμπάς πρέπει να ήταν ωραίος άντρας στα νιάτα του και η γιαγιά-μαμά να τον ζήλευε. Αλλά τώρα τι σου γράφω! Ας κοιτάξω να βρω καμιά σκυλίτσα-κουκλίτσα κι εγώ για να περάσουμε μαζί όμορφες συναρπαστικές στιγμές.

Αγαπημένο μου ημερολόγιο

Σήμερα γιορτάζει ο παππούς-μπαμπάς. Πήγα μαζί με τη γιαγιά-μαμά και αγοράσαμε μια ωραία ανθοδέσμη. Του άρεσε και συγκινήθηκε πολύ. Ήρθαν τα παιδιά τους και γιορτάσαμε όλοι μαζί. Τι ωραία μέρα!

Αγαπημένο μου ημερολόγιο

Στο δρόμο όλοι με καίδεύουν και λένε: «Τι ωραίο σκυλάκι!». Για να το λένε, έτσι θα είναι. Μάλλον θα είμαι ωραίο παιδάκι-σκυλάκι.

Αγαπημένο μου ημερολόγιο

Είμαι πολύ στενοχωρημένος, γιατί αρρώστησε ξαφνικά ο παππούς-μπαμπάς. Υπάρχει μια αναστάτωση στο σπίτι. Πηγαίνουναι παιδιά, συγγενείς, φίλοι. Τι να έχει άραγε; Δεν καταλαβαίνω τι λένε και ανησυχώ.

Αγαπημένο μου ημερολόγιο

Ήρθε ασθενοφόρο και πήρε τον παππού-μαμιά και τη γιαγιά-μαμά. Έμεινα μόνος και κόντεψα να τρελαθώ. Αργά το απόγευμα ήρθε η κόρη τους και με πήγε στο σπίτι της. Έβαλα τα κλάματα. Δεν έφαγα, δεν κοιμήθηκα. Τόσο μικρούλης κι έχω τόσα βάσανα.

Αγαπημένο μου ημερολόγιο

Εδώ, στο ξένο σπίτι είμαι συνέχεια μόνος, γιατί η κόρη βρίσκεται όλη μέρα στο νοσοκομείο. Κλαίω, κλαίω, κλαίω...

Αγαπημένο μου ημερολόγιο

Χάσαμε τον παππού-μαμιά. Πέθανε σήμερα το πρωί από καρδιακή προσβολή, όπως άκουσα. Κλαίω, κλαίω, κλαίω... Τώρα τι θα απογίνω; Σε ποια αγκαλιά θα κοιμάμαι τα βράδια;

Αγαπημένο μου ημερολόγιο

Επέστρεψα σπίτι μου, αλλά η γιαγιά-μαμά είναι πολύ καταβεβλημένη. Δε βγαίνω πια έξω για τα «γνωστά». Όσοπου να καταλάβω ότι πρέπει να πηγαίνω στη βεράντα για τη συνθησιμένη μου βόλτα, είδα κι έπαθα. Τέλος πάντων, η ζωή μου ξανά στο γνωστό ρυθμό. Στενοχωριέμαι πολύ. Θλίψη πλανιέται παντού.

Αγαπημένο μου ημερολόγιο

Στενοχωρήθηκα ακούγοντας κάτι ψιθύρους για οριστική αναχώρησή μου. Η γιαγιά-μαμά έχει καταπέσει πολύ μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα. Αδυνατεί να με φροντίζει. Αποφασίζουν να βάλουν αγγελία για να με χαρίσουν. Η αγωνία μου κορυφώνεται. Πού θα πάω; Ποιος θα είναι το καινούργιο μου αφεντικό; Αχ, τι με βρήκε!

Αγαπημένο μου ημερολόγιο

Σήμερα συνέβη κάτι απρόοπτο. Ήρθε η ξαδέρφη της γιαγιάς-μαμάς με πήρε και με πήγε στο χωριό, όπου μένει, μέχρι να βρεθούν άλλοι γονείς. Έτσι λοιπόν, εντελώς ξαφνικά, βρέθηκα να κοιμάμαι σε ένα εγκαταλειμμένο αυτοκίνητο, σε μια αυλή. Η ξαδέρφη δε με αφήνει να μπαίνω στο σπίτι για να μη λερώνω. Κλαίω, κλαίω, κλαίω... Τι θα απογίνω, αγαπημένε μου φίλε;

Αγαπημένο μου ημερολόγιο

Ευτυχώς γνώρισα το Μούργο και γίναμε φίλοι. Επιτέλους βρήκα ένα φίλο-σκύλο. Με παρηγορεί και με ξεναγεί στην αλάνα. Ύστερα από τα σαλόνια, στο χώμα.

Αγαπημένο μου ημερολόγιο

Σήμερα δεν ήμουν καλό σκυλί. Παρασύρθηκα και πήγα μεγάλη βόλτα με το Μούργο. Η ξαδέρφη της γιαγιάς-μαμάς ανησύχησε και με έσπασνε όλο το πρωί. Όταν επέστρεψα, μου έδωσε ένα μπερτάκι ξύλο. Θέλω να φύγω, να φύγω καλέ μου φίλε, να το σκάσω. Κλαίω, κλαίω, κλαίω...

Αγαπημένο μου ημερολόγιο

Είμαι τσαντισμένος για αυτά που συνέβησαν χθες. Δεν κούνισα την ουρά μου στην ξαδέρφη της γιαγιάς-μαμάς, όταν ήρθε και με χάιδεψε μετανιωμένη για τα χθесινά. Όλη μέρα ήμουνα ξαπλωμένος σιωπηλός με το Μούργο στο γρασίδι. Ο Μούργος μου συμπαράστέκεται στις δύσκολες στιγμές. Είναι ένας καλός φίλος. Έπρεπε να έρθω στην ξενιτιά για να γνωρίσω ένα φίλο-σκύλο;

Αγαπημένο μου ημερολόγιο

Έβρεχε όλη μέρα. Κρύωνα μέσα στο σαραβαλιασμένο αυτοκίνητο, χωρίς παράθυρα και πόρτες. Κλαίω, κλαίω, κλαίω...

Αγαπημένο μου ημερολόγιο

Η κόρη της γιαγιάς-μαμάς ήρθε και με πήρε. Ευτυχώς. Απ' ότι άκουσα βρέθηκαν αφεντικά.

Αγαπημένο μου ημερολόγιο

Τώρα κοιμάμαι στο όμορφο διαμέρισμα στο Κολωνάκι (της κόρης) και περιμένω τους νέους γονείς μου. Στις βόλτες συναντώ τα μη μου άππου σκυλάκια που με τσαντίζουν και σκέφτομαι τον Μούργο.



Αγαπημένο μου ημερολόγιο

Επιτέλους! Ήρθαν τα καινούργια αφεντικά. Μόλις τους είδα, ενθουσιάστηκα. Ο μπαμπάς, η μαμά, το αγόρι και το κοριτσάκι. Κατάλαβα ότι δεν ξέρουν από σκυλιά, αλλά παρόλα αυτά είναι πολύ συμπαθητικοί. Η μικρούλα πήρε το λουράκι και με πήγε στο αυτοκίνητο. Μια καινούργια ζωή, που προβλέπεται ωραία, αρχίζει.

Αγαπημένο μου ημερολόγιο

Η καινούργια οικογένεια είναι έτσι όπως θα επιθυμούσε κάθε κανισάκι. Υπάρχει ζωντάνια στο σπίτι. Παίζω με τα αδελφάκια, κοιμάμαι σε ένα κρεβάτι έξω από το δωμάτιό τους, ξαπλώνω πάνω στον καναπέ, γαβγίζω δυνατά σε κάθε επισκέπτη (έχουν επισκέψεις συχνά), πάμε βόλτες στη θάλασσα, στο βουνό, στη γειτονιά, τρώμε στην κουζίνα (όλο μαγειρεύουν κι έχω γίνει λαίμαργος). Τους αγαπώ πολύ. Που και που δακρύζω, όταν θυμάμαι τον παππού και την γιαγιά.

Αγαπημένο μου ημερολόγιο

Η χειρότερη ώρα μου είναι αυτή που είμαι στο μπάνιο. Όταν η μαμά βγάζει την πετσέτα και το σαμπουάν από την ντουλάπα, εγώ ήδη είμαι κάτω από το κρεβάτι για να μη με πιάσει. Κι αυτή με παρακαλεί να βγω έξω για μπισκοτάκι. Εμ, έλα ντε που καταλαβαίνω ότι με παραπλανεί για να με πλύνει και δε βγαίνω. Τελικά γίνεται το δικό της και με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο βρίσκομαι μέσα στην μπανιέρα. Εκνευρίζομαι ακόμη περισσότερο όταν με χτενίζει κι όταν με στεγνώνει με τις ώρες με εκείνο το απαίσιο πιστολάκι. Τότε σκέφτομαι πόσο τυχερός είναι ο Μούργος που ζει στην αλάνα.

Αγαπημένο μου ημερολόγιο

Σήμερα στενοχωρήθηκα γιατί η μαμά έδειρε τα αδελφάκια μου. Κι αυτά δεν κάθονται καλά, βρε παιδί μου. Δεν διαβάζουν κι αρκετά

συχνά τσακώνονται. Τους γαβγίζω-μαλώνω να διαβάσουν, τους γαβγίζω-φωνάζω να μην τσακώνονται, αλλά αυτά δεν ακούν.

Αγαπημένο μου ημερολόγιο

Η σημερινή μέρα ήταν εξουθενωτική. Κουράστηκα πολύ. Κυκλοφορεί μια ίωση και όλοι ήταν άρρωστοι. Η μαμά, ο μπαμπάς και τα δυο αδελφάκια μου. Έκανα χρέη νοσοκόμου. Έτρεχα από τον έναν στον άλλον να τους περιποιηθώ. Δεν έφτανα το φαρμακείο και κάθε φορά έκανα τεράστια πηδήματα για να πιάσω πότε τις ασπρίνες, πότε το σιρόπι για το βήχα, πότε την αλοιφή για την πλάτη, πότε το σπρέι για το συνάχι, πότε το οινόπνευμα. Ζεματίστηκα φτιάχνοντας σουπιά ή ζεσταίνοντας γάλα, σκουντουφλούσα στα χαλιά από την βιασύνη μου να προλάβω. Τώρα θα πέσω ψόφιος στο κρεβάτι για να ξεκουραστώ λίγο, ώστε να μπορέσω να είμαι καλός φύλακας αργότερα την νύχτα. Να σκεφτείς, ξέχασα να φάω, εγώ που πάντα τρώω στην ώρα μου. Καληνύχτα, ημερολογιάκι μου. Αύριο πάλι.

Αγαπημένο μου ημερολόγιο

Σήμερα όλοι έχουν συνέλθει, αλλά, βρε παιδί μου πολλή γκρίνια. Αυτός ο μπαμπάς όλο γκρινιάζει, γκρινιάζει. Τα αδελφάκια μου δεν πήγαν σχολείο. Θα πάνε αύριο.

Αγαπημένο μου ημερολόγιο

Έχω ένα πρόβλημα με τα παπαγαλάκια. Όλη μέρα πιπιλίζουν και μου κάνουν ένα κεφάλι καζάνι. Θέλω, βρε παιδί μου, κι εγώ την ησυχία μου. Ωρες-ώρες μου έρχεται να τα δολοφονήσω. Δεν φτάνει αυτό, έχω και τη μαμά που ακούει μουσική όλη μέρα. Λες κι είμαι υποχρεωμένος να ακούω ντάπα-ντιούπα, ντάπα-ντιούπα. Άσε που καμιά φορά τραγουδάει φάλτσα, γρατζουνώντας εκείνη τη χιλιοχρονίτικη κιθάρα.

Αγαπημένο μου ημερολόγιο

Ετοιμάσαμε τις βαλίτσες για να πάμε σε ένα ωραίο νησί, όπως είπε η μαμά. Δεν είμαι χαρούμενος γιατί δεν θέλω να ξεβολουμαι, περιμένω όμως με αγωνία τη νέα μου ζωή εκεί. Δεν κατάλαβα πόσο θα κάτσουμε. Διακοπές τις λένε.

Αγαπημένο μου ημερολόγιο

Βρίσκομαι στο σπιτάκι μας ξανά μετά από ένα γολγοθά. Την ημέρα της αναχώρησης ήμουν ευτυχισμένος που θα φεύγαμε όλοι μαζί. Χοροπηδούσα από την χαρά μου γύρω από τις βαλίτσες. Μπήκαμε στο αυτοκίνητο κι ύστερα από κάποια διαδρομή, φτάσαμε σε ένα μεγάλο σπίτι με πολλά σκυλάκια. Δεν κατάλαβα. Ήρθε ένας κύριος, μίλησε στον μπαμπά, με πήρε και με έβαλε σε ένα κλουβί. Τα έχασα! Πρώτη φορά βρισκόμουν σε ένα τέτοιο χώρο. Πάγωσα δε, όταν άκουσα την μηχανή του αυτοκινήτου μας και κατάλαβα ότι έφευγαν. Πάλι μόνος. Αυτή η αυλή δεν ήταν σαν την αυλή της ξαδέρφης της γιαγιάς-μαμάς. Τα βράδια γαβγίζα-έκλαιγα και την ημέρα γάβγίζα-σύρλιαζα με δύναμη. Κι οι άλλοι σύντροφοι-σκύλοι έκαναν το ίδιο. Με άφησαν εκεί για λίγες μέρες, γιατί δεν μπορούσαν να με πάρουν μαζί τους διακοπές μου είπαν τα άλλα σκυλιά. Με πληροφόρησαν ότι κάποια ξενοδοχεία (έτσι τα λένε) δεν επιτρέπουν ούτε μικρά σκυλάκια. Επιτέλους έφτασε η μέρα που η αγαπημένη μου οικογένεια ήρθε να με πάρει. Ορκίστηκαν ότι δε θα ξανασυμβεί αυτό, ότι δε θα φύγουν χωρίς εμένα. Με σκεπτόντουσαν συνέχεια κι επικοινωνούσαν καθημερινά με τον ιδιοκτήτη για να μαθαίνουν νέα μου. Παρηγορήθηκα κάπως.

Αγαπημένο μου ημερολόγιο

Έρχονται τα Χριστούγεννα. Σήμερα στολίσαμε το δέντρο με πολλά πολύχρωμα στολίδια. Το τοποθετήσαμε μπροστά στο παράθυρο. Μαθαίνω τα κάλαντα. Μου είπαν τα αδελφάκια ότι θα τα λέω σε

όποιον θα έρχεται στο σπίτι μας. Παραλίγο να μου πέσει το δέντρο στο κεφάλι, καθώς πήγα να πιάσω το μπαλάκι-παιχνίδι μου που είχε κατακυλήσει κάτω από αυτό. Να σου εξομολογηθώ κάτι ημερολογιάκι μου; Θα 'θελα πολύ να κατοικήσω το Χριστουγεννιάτικο δέντρο, να το ευχαριστηθώ. Είναι μεγάλος πειρασμός.

Αγαπημένο μου ημερολόγιο

Βρισκόμαστε σε ένα ξενοδοχείο πάνω στο βουνό. Τι ωραία που είναι, φίλε μου! Αυτή τη φορά δεν τους άφησα να φύγουν χωρίς εμένα. Ήμουνα στημένος μπροστά στην πόρτα και την κρατούσα με την μουσούδα μου ανοικτή. Δεν είχαν όμως και πρόθεση να με αφήσουν. Εδώ στο βουνό υπάρχουν τσοπανόσκυλα και γίναμε μια καλή σκυλοπαρέα. Αύριο θα επιστρέψουμε. Ήρθαμε για Σαββατοκύριακο, μόνο για week-end όπως μου έμαθε στα αγγλικά η αδελφούλα. Α, δεν στο έχω γράψει ότι μαθαίνω αγγλικά; Αμέ, και τα καταφέρνω μια χαρά. Μου υποσχέθηκαν ότι άμα μάθω αρκετές λέξεις, θα με πάρουν στην Αγγλία για ένα ταξιδάκι αναψυχής.

Αγαπημένο μου ημερολόγιο

Σήμερα είμαι άρρωστος. Έχω πόνους στην κοιλίτσα μου. Κάνω δίαιτα. Δεν έχω διάθεση. Καληνύχτα.

Αγαπημένο μου ημερολόγιο

Είναι καλοκαίρι. Ο ήλιος μας ζεματάει. Παρόλα αυτά σήμερα το μεσημεράκι το έσκασα την ώρα που κοιμόντουσαν και πήγα βόλτα στο νησί που παραθερίζουμε. Στην πλατεία βρήκα μια καταπληκτική σκυλοπαρέα. Κεφάτοι σκυλο-νησιώτες που με ξενάγησαν σε μερικά ωραία μέρη του νησιού. Παίξαμε στην αμμουδιά, γελάσαμε μ' αυτούς που παίζουν τένις χωρίς να ξέρουν κι έπειτα γύρισα σπίτι, που ευτυχώς δεν είχαν καταλάβει ότι είχα φύγει μόνος για ένα μεσημεριανό περίπατο. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά.

Αγαπημένο μου ημερολόγιο

Δεν κολυμπώ στα βαθιά, γιατί φοβάμαι. Όταν είμαι στην παραλία, παρακολουθώ με μεγάλη προσοχή τα αφεντικά μου μην πνιγούν και παίζω με το μπαλάκι αρκετή ώρα, μόνο που γεμίζω άμμο και τα παίρνω στο κρανίο. Κάθε μέρα μπάνιο. Πόσο μισώ το μπάνιο και περισσότερο όταν γίνεται με την μάνικα.

Αγαπημένο μου ημερολόγιο

Μέσα στο πλοίο, στην επιστροφή, είδα την πιο σεξουαλική σκυλίτσα του κόσμου. Καθόταν και liaζόταν στην κουπαστή. Ήταν κάτασπρη παρόλο τον καυτερό ήλιο του καλοκαιριού. Καλύτερα που δε μαυρίζουμε κι εμείς τα ζώα όπως οι άνθρωποι, γιατί δε θα μου άρεσε καθόλου μια ηλιοκαμένη σκυλίτσα. Καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού με κοίταζε με λοξές ματιές, το ίδιο έκανα κι εγώ. Όταν φτάσαμε στην Αθήνα μου κούνησε την ουρά της λυπημένη που δεν θα με έβλεπε ξανά, κι εγώ την αποχαιρέτησα με ένα γαύγισμα. Πόσο θά 'θελα να τη δαγκώσω στο στρουμπουλό και προκλητικό κωλαράκι της.

Αγαπημένο μου ημερολόγιο

Σήμερα η μέρα ήταν ηλιόλουστη κι απολαύσαμε με τη μαμά έναν περίπατο μέχρι το Στάδιο. Εκείνη κάθισε στην καφετέρια, ήπιε τον καθιερωμένο της καφέ κι εγώ βόλταρα εκεί τριγύρω με κάτι άλλα σκυλάκια. Υποδεχθήκαμε κάποιους τουρίστες οι οποίοι μας χάρηξαν πολλές φορές κι εμείς τους ξεναγήσαμε στο χώρο. Ε, όχι και να νομίζουν ότι είμαστε αμόρφωτα ελληνάκια-σκυλάκια.

Αγαπημένο μου ημερολόγιο

Είμαι τρισευτυχισμένος. Με διάλεξαν ανάμεσα σε πολλά σκυλάκια να βοηθήσω στους Ολυμπιακούς αγώνες. Όχι-όχι, δε θα λάβω

μέρος σε αγώνες, αλλά θα ξεναγήσω και θα συντροφεύσω το σκυλάκι του βασιλιά του Καμερούν. Ευτυχώς έχω ήδη το μπλέ παπιγιόν, το οποίο θα πλύνω καλά όπως θα πλυθώ κι εγώ, θα το σιδερώσει η μαμά και θα παρφουμαριστώ με το ακριβό μου άρωμα. Δύο πράγματα όμως με στεναχωρούν, ένα είναι που θα λείπω από την οικογένεια για λίγο καιρό, γιατί θα κοιμάμαι στο ξενοδοχείο του άρχοντα και το άλλο είναι ότι ο ξένος σκύλος είναι αρσενικό, π κρίμα.

Αγαπημένο μου ημερολόγιο

Αγαπημένε μου φίλε θα σου εκμυστηρευτώ το μυστικό μου. Τώρα που είναι καλοκαίρι, κάθε απόγευμα κάθομαι στο μπαλκόνι και περιμένω να περάσει μια κουκλίτσα-σκυλίτσα. Βγαίνει σχεδόν πάντα την ίδια ώρα με το αφεντικό της κι εγώ μόλις τη βλέπω γαβγίζω, η δε τσουύπρα τσαχπίνα κουνάει την ουρά της χαρούμενα μόλις με ακούει. Καλέ μου φίλε, ήρθε ο έρωτας στην ζωή μου, εντελώς ανεπάντιστα. Τικ-τακ, τικ-τακ, τικ-τακ... η καρδούλα μου.

Αγαπημένο μου ημερολόγιο

Κρίμα που δεν έχει τύχει να βγω για τα «γνωστά» την ίδια ώρα με 'κείνη ώστε να την συναντήσω. Αλλά πού θα πάει, θα γίνει κι αυτό. Τικ-τακ, τικ-τακ, τικ-τακ... η καρδούλα μου.

Αγαπημένο μου ημερολόγιο

Πού να φανταστείς τι σκαρφίστηκα σήμερα. Όταν βγήκα βόλτα με την μαμά, δεν έκανα τα «γνωστά». Έτσι αναγκάστηκε να με ξαναβγάλει αργότερα και μάλιστα την ίδια στιγμή που η «αγαπημένη» μου κατηφόριζε τον δρόμο. Η χαρά μου ήταν απεριγράπτη. Έιρεξα κοντά της με λαχτάρα και τη μύρισα. Αχ, τι μυρωδιά ήταν αυτή! Παραλίγο να λιποθυμήσω. Εμ και το άλλο, το ανέλπιστο, τα αφεντικά πιάσανε κουβεντούλα κι εμείς βρήκαμε την ευκαιρία να αγκαλιαστούμε μεσ' στο παιχνίδι μας. Τικ-τακ, τικ-τακ, τικ-τακ... η καρδούλα μου.

Αγαπημένο μου ημερολόγιο

Τικ-τακ, τικ-τακ, τικ-τακ... η καρδούλα μου και πάλι τικ-τακ, τικ-τακ, τικ-τακ... η καρδούλα μου και πάλι τικ-τακ, τικ-τακ, τικ-τακ... η καρδούλα μου... και πάλι και πάλι και πάλι και πάλι...

Αγαπημένο μου ημερολόγιο

Σήμερα συνέβη το ανεπάντεχο. Στην καθιερωμένη μου απογευματινή βόλτα συνάντησα στο δρόμο ποιόν λες; Το Μούργο, αυτόν τον πολύ καλό μου φίλο στο χωριό. Τον θυμάσαι, έτσι δεν είναι; Τρέξαμε ο ένας προς τον άλλον, γαβγίζοντας. Η χαρά μας ήταν απερίγραπτη. Η μαμά τα έχασε για μια στιγμή έτσι όπως μας είδε να χοροπηδάμε με τέτοια μούρλα. Τον πήραμε μαζί μας ως το σπίτι. Εκεί τότε παρακάλεσα την μαμά να τον φιλοξενήσουμε για λίγο. Δέχτηκε με μία προϋπόθεση: να μείνει κάτω στον ακάλυπτο χώρο της πολυκατοικίας κι όχι στο διαμέρισμά μας. Τι να κάνω, το δέχτηκα. Μπορούσα να κάνω κι αλλιώς, αφού ο φίλος μου είναι ένας τεράστιος σκύλος; Κατεβήκαμε απ' τα σκαλιά στο υπόγειο, όπου του έδειξα το χώρο που θα έμενε για κάποιες μέρες. Με ευχαρίστησε κι αμέσως ξάπλωσε για να ξεκουραστεί μετά από τόσο ταξίδι. Ήρθε από το χωριό στην πόλη για να με συναντήσει, κάτι σαν Μαραθώνιος δρόμος, μόνο που εδώ υπήρχε μόνο ένας μαραθωνοδρόμος και μοναδικός νικητής, ο Μούργος.

Αγαπημένο μου ημερολόγιο

Μόλις ξύπνησα έτρεξα αμέσως κάτω στον φίλο μου με ένα πιάτο γεμάτο γάλα και μπισκότα για σκύλους. Ήταν ευχάριστη έκπληξη γι' αυτόν. Αν κι έχει μάθει να τρώει κόκαλα κι ό,τι βρίσκει στο διάβα του, του άρεσε και το έφαγε με μεγάλη λαιμαργία. Γαβγίσαμε, παίξαμε, αναστατώσαμε την περιοχή. Το απόγευμα ήρθε μαζί μας στη βόλτα και του γνώρισα τη γειτονιά. Του άρεσε πολύ το άλσος αλλά δεν του άρεσε η πολυκοσμία. Μου είπε μερικά καλά και κακά νέα

του χωριού και ομολογουμένως στενοχωρήθηκα όταν πληροφορήθηκα ότι η ξαδέρφη της γιαγιάς έχει πεθάνει, παρόλο που δε με άφηνε να μπω στο σπίτι.

Αγαπημένο μου ημερολόγιο

Ένα πρωί του εκμυστηρεύτηκα τον έρωτά μου για την κουκλίτσα-σκυλίτσα και από τότε τα πρωινά καθόμαστε στα σκαλιά της εξώπορτας της πολυκατοικίας και τα λέμε, περιμένοντας να κατηφορίσει η καλλονή-σκυλίτσα μου. Όταν Μούργος την πρωτοείδε αναφώνησε «ουάου, τι μοντέλα-σκυλίτσα». Χάρηκα που του άρεσε.

Αγαπημένο μου ημερολόγιο

Μια θλιμμένη μέρα. Ο αγαπημένος μου φίλος πήρε το δρόμο της επιστροφής για το χωριό, γιατί δεν μπορεί να ζήσει στις οδούς μιας πόλης, προτιμά να περιφέρεται στα δρομάκια ενός χωριού. Τον αποχαιρέτησα με λύπη και με μία δέσμευση, ότι θα τον επισκεφτώ κάποια μέρα και μάλιστα σύντομα. Γαβγίσαμε πολλές φορές με όση δύναμη γινόταν όσο απομακρυνόταν, ώσπου δεν τον διέκρινα πια. Γειά, πιστέ μου φίλε.

Αγαπημένο μου ημερολόγιο

Αποφάσισα να γράψω ένα γράμμα στην αγαπημένη μου τοαχπίνα. Να της πω ότι λιώνω γι' αυτήν, ότι πεθαίνω γι' αυτήν, ότι τη λαχταρώ, ότι την ποθώ, ότι την αγαπώ, ότι την επιθυμώ, ότι τη λατρεύω, ότι τη θέλω, ότι τη σκέφτομαι συνέχεια. Μα θα απορείς γιατί, αφού το ξέρει. Ε, θέλω να εκφραστώ περισσότερο κι αυτό γίνεται σε ένα χαρτί καλύτερα. Λοιπόν πήρα μια κόλλα χαρτί και μολύβι από το γραφείο της αδελφούλας μου και κάθομαι και γράφω. Αχ, τικ-τακ, τικ-τακ... η καρδούλα μου.

Αγαπημένο μου ημερολόγιο

Όταν τα αφεντικά μας γνωρίστηκαν, αποφάσισαν να μας ζευγαρώσουν. Γιούπι! Όταν τους άκουσα να το λένε τρελάθηκα. Τι ανέλπιστο ήταν αυτό. Η κουκλίτσα μου κουνούσε την ουρά της από τη χαρά της και πήγαινε από εδώ κι από εκεί, σα να χόρευε. Αχ, τικ-τακ, τικ-τακ... η καρδούλα μου.

Αγαπημένο μου ημερολόγιο

Όλοι ετοιμαστήκαμε να υποδεχτούμε τη νύφη. Το πρωινό ήταν ηλιόλουστο. Παρόλο το τσουχτερό κρύο, η μαμά με έπλυνε, με αρωμάτισε, καθάρισε το μπλε ηλεκτρικό παπιγιόν μου, αγόρασε καινούργιο κρεβάτι και περιμέναμε την κουκλίτσα-σκυλίτσα μου. Όσο ήμασταν σε αναμονή, η καρδιά μου φτερούγιζε τικ-τακ, τικ-τακ, τικ-τακ, τικ-τακ. Κατά τις 11 η ώρα το αφεντικό-συμπέθερος κατέφθασε με την τσαχπίνα μου, η οποία φορούσε ένα όμορφο γυαλιστερό κόκκινο φιογκάκι στο κεφαλάκι της και ήταν μια θεά-σκυλίτσα. Τα αφεντικά είπαν δυο κουβέντες και ο συμπέθερος έφυγε αφήνοντας την καλλονή στο σπίτι. Στην αρχή ήμασταν μουδιασμένοι αλλά δεν αργήσαμε να ξεθαρρέψουμε. Αχ, τικ-τακ, τικ-τακ... η καρδούλα μου.

Αγαπημένο μου ημερολόγιο

Βλέπεις τα αστράκια γύρω από το κεφάλι μου; Είναι από τα ρουφηχτά, ζεστά φιλιά της. Κάθε βράδυ καθώς ξαπλώνω πλάι της, χαζεύω τη μορφή της όπως κοιμάται και, Θεέ μου, το άρωμά της έρχεται στα ρουθούνια μου και κουδουνίζομαι. Σιγά σιγά έρχεται κι ένας γλυκός ύπνος σαν το χάδι της. Αχ, τικ-τακ, τικ-τακ... η καρδούλα μου.

Αγαπημένο μου ημερολόγιο

Δε σου έγραφα τόσες μέρες και γιατί δεν προλάβαινα και γιατί ζούσα σε ένα μυθώδη κόσμο. Σήμερα που έφυγε το αστέρι μου να

σου διηγηθώ με δυο λόγια πώς περάσαμε και πόσο πολύ είμαι ξελογιασμένος μαζί της;

Να πω την αλήθεια, δεν ήταν κι εύκολη γυναίκα. Όταν όμως γνωριστήκαμε καλά, είχαμε παραμυθένιες στιγμές μαζί.

Κάθε μέρα παίζαμε, συζητούσαμε, τρώγαμε, πηγαίναμε βόλτες με τη μαμά, παίζαμε με τα παιδιά, καθόμασταν στο μπαλκόνι ρεμβάζοντας, κοιμόμασταν αγκαλιά και κάναμε ό,τι άλλο κάνει ένα ερωτευμένο ζευγάρι... χμ, χμ, καταλαβαίνεις. Αχ, πόσο την επιθυμώ, πόσο τη λαχταρώ και πόσο ανυπομονώ να την ξαναδώ. Αχ, τικ-τακ, τικ-τακ... η καρδούλα μου.

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ...



Έργα της ίδιας

- Παγκράτι city - Η γειτονιά μου
- Η Ισιδώρα, ο Έλβις, οι Μπιτς κι εγώ
- Ο δωδεκάλογος των... κλιμακτηριακών γυναικών
- Ποτ-Πουρί
- Οι άθλιοι των Αθηνών

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΒΙΒΛΙΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟΘΕΤΗΘΗΚΕ ΚΑΙ
ΤΥΠΩΘΗΚΕ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ ΤΟΥ 2007 ΣΕ ΠΕ-
ΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΚΔΟΣΗ 300 ΑΝΤΙΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΛΟ-
ΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΗΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ Μ. ΡΩΜΑ-
ΝΟΣ Ε.Π.Ε., ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 16 - ΑΝΩ ΗΛΙΟΥ-
ΠΟΛΗ, ΤΗΛ: 210.9946.244, FAX: 210.9948.943

ISBN 978-960-89706-3-2