

Το ημερολόγιο του
Πύρρου

2

Κάθε μέρα διαβάζω κρυφά το ημερολόγιο του σκύλου μου...

Αγαπημένο μου ημερολόγιο,

Η τσαχπίνα κι εγώ είμαστε πλέον ένα πολύ ζηλευτό ζευγαράκι. Έχουμε αρχίσει να κυκλοφορούμε μόνοι μας και να απολαμβάνουμε μοναδικές στιγμές, όπως σήμερα, που πήγαμε περπατώντας στην παραλία για ένα καφεδάκι. Περπατήσαμε πολύ γιατί, όπως καταλαβαίνεις, δεν μπορούμε να μπούμε σε λεωφορείο φοβούμενοι μήπως αντιδράσουν ο οδηγός κι οι επιβάτες ή *-μην πω κάτι πιο βάρβαρο-* μας πετάξουν έξω με τις κλωτσιές. Κουραστήκαμε αρκετά γιατί ήταν μακριά, αλλά δε δυσανασχετήσαμε. Άλλωστε, το περπάτημα κάνει καλό στη σιλουέτα της αγαπημένης μου συντρόφου. Φτάνοντας στην παραλία, καθίσαμε σε ένα ατμοσφαιρικό παραλιακό καφέ με υπέροχη θέα στη θάλασσα. Τι ωραία που ήταν! Έπινα καφέ, ακούγοντας το κύμα και τα γλυκόλογά της.

Αγαπημένο μου ημερολόγιο,

Σήμερα η κουκλίτσα έγινε... Μέριλυν Μονρόε - ξέρεις, εκείνη η παλιά γνωστή κούκλα ηθοποιός.

Η μανούλα μας πήρε μαζί της για ψώνια, σε ένα κατάστημα που πουλούσε εσώρουχα, κι εμείς τα ζουζουνάκια μπήκαμε κρυφά στο δοκιμαστήριο και η γλυκούλα δοκίμασε κιλοτάκια.

Ωωω! Ήταν πολύ καλή με αυτές τις δαντέλες πάνω της. Μου άρεσε τρελά! Πριν η μαμά πάει στο ταμείο, την παρακαλέσαμε να τα αγοράσει για την κουκλίτσα. Εκείνη το έκανε πρόθυμα, κάτι που δεν το περιμέναμε.

Αγαπημένο μου ημερολόγιο,

Στη γειτονιά μας, σε ένα μεγάλο κεντρικό δρόμο, στέκονται στα πεζοδρόμια αρκετοί έγχρωμοι νέοι αλλοδαποί και πουλούν CD. Είναι οικονομικοί μετανάστες που έχουν έρθει στη χώρα μας μήπως και δουν μια άσπρη μέρα, αλλά δυστυχώς κάτι τέτοιο δε γίνεται.

Λοιπόν, φίλε μου, ένας μεγαλόσωμος σκύλος μόνιμα κάθεται δίπλα σε έναν απ' αυτούς τους νεαρούς. Όποτε περνώ από 'κεί, κάνω μια στάση και κουβεντιάζουμε. Έχουμε γίνει φίλοι. Μου δείχνει τα καινούρια CD που έχουν βγει στην αγορά και, κάποιες φορές, μου χαρίζει ένα παλιό, το οποίο πηγαίνω στη μαμά που της αρέσει να ακούει μουσική με τις ώρες. Για να πούμε την αλήθεια, με αυτόν τον τρόπο γλιτώνω το γρατζούνισμα της κιθάρας της και το άκουσμα της φάλτσας φωνής της. Την πρώτη φορά που της πήγα ένα, με μάλωσε, γιατί νόμιζε ότι το άρπαξα από τον πάγκο του πλανόδιου. Της εξήγησα και συμβιβάστηκε.

Αγαπημένο μου ημερολόγιο,

Η σημερινή μέρα ήταν πολύ σπαστική. Συνόδευσα τον μπαμπά στην τράπεζα. Ήμουν βέβαια τύπος και υπογραμμός όλη την ώρα που στεκόμασταν στην ουρά του ταμείου. Πέρασε αρκετή ώρα μέχρι να έρθει η σειρά μας. Ο μπαμπάς εκνευρίστηκε κι εγώ «σκυλοβαρέθηκα».

Βγαίνοντας από την τράπεζα, είδαμε έναν πεντακάθαρο, μεγαλόσωμο σκύλο καθισμένο στα σκαλιά, ο οποίος μας χαιρέτησε με μεγάλη εγκαρδιότητα. Πιάσαμε τη συζήτηση για λίγο, μας συστήθηκε –είναι ο σκύλος του τραπεζίτη– και μου υποσχέθηκε πως την επόμενη φορά θα μας εξυπηρετήσει ο ίδιος, ώστε να διεκπεραιώνουμε τις δουλειές μας σύντομα. Ευχαριστήσαμε θερμά τον καινούργιο φίλο τραπεζίτη.

Δεν θα το πιστέψεις, αλλά από τότε έχω αναλάβει να πηγαίνω στη Sisi-bank για τις τραπεζικές δουλειές του μπαμπά. Κάθε φορά που με βλέπει ο φίλος «σκυλοτραπεζίτης» με συνοδεύει μέσα και με εξυπηρετεί με μεγάλη χαρά. Άνοιξα κι έναν καταθετικό λογαριασμό για τη γυναικούλα μου κι εμένα, ώστε να έχω λεφτά να της αγοράζω φιογκάκια.

Αγαπημένο μου ημερολόγιο,

Ουφ! έχει πολύ ζέστη. Είναι κατακαλόκαιρο κι ευτυχώς που ετοιμαζόμαστε για διακοπές. Θα πάμε σε ένα μακρινό παραθαλάσσιο μέρος για μπάνια και ξεκούραση. Οι γονείς μου και τα αδελφάκια μου δέχτηκαν να πάρουμε μαζί την κουκλίτσα, αρκεί να μην παρασέρνει ο ένας τον άλλον, απομακρυνόμαστε μακριά και μας χάνουν. Τους υποσχεθήκαμε ότι θα είμαστε πολύ φρόνιμα σκυλάκια.

Αγαπημένο μου ημερολόγιο,

Ε, δεν μπορούσα να μην της κάνω το χατίρι. Πήγα μαζί της στα μαγαζιά για να αγοράσει μαγιό. Τι όμορφη που είναι με το ροζ μπικινάκι με τα κίτρινα λουλουδάκια. Αχ, η λουλουδένια μου!

Όταν γυρίσαμε στο σπίτι είδαμε με έκπληξη ότι η αδελφούλα μου είχε αγοράσει ένα ίδιο. Ελπίζω να μην τις... μπερδεύουμε!

Αγαπημένο μου ημερολόγιο,

Το ταξίδι ήταν λίγο κουραστικό μέσα στο αυτοκίνητο τόσες ώρες. Όταν όμως φτάσαμε σε κάτι σπιτάκια μπροστά στη θάλασσα, ήταν υπέροχα. Χαλάλι η κούραση μας. Ανταμειφθήκαμε από το ειδυλλιακό και καταπράσινο τοπίο. Τακτοποιήσαμε αμέσως τις βαλίτσες μας και τρέξαμε για τις πρώτες βουτιές. Μου αρέσει πολύ η θάλασσα κι ευτυχώς που ζούμε σε μια χώρα που περιβρέχεται από αυτή.

Αγαπημένο μου ημερολόγιο,

Περνάω τις πιο καταπληκτικές καλοκαιρινές διακοπές της ζωής μου. Δεν επιτρέπω στην όμορφη σκυλίτσα μου να κάνει ηλιοθεραπεία, όπως κάνουν όλοι οι άλλοι που ξεροψήνονται κάτω από τον ήλιο, υπενθυμίζοντάς της, πρώτον ότι μου αρέσει έτσι όπως είναι, ασπρούλα και ροζούλα, και, δεύτερον, ότι κινδυνεύει από τον ήλιο. Έτσι λοιπόν, καθόμαστε πάντα κάτω από τη δική μας μικρή ομπρέλα που αγόρασε η μαμά, ειδικά για μάς.

Άχ τι ωραίο, άσπρο κορμάκι που έχει η αγαπημένη μου! Είναι μια αντίθεση ανάμεσα στα ξαπλωμένα, σοκολατένια κορμιά της παραλίας. Και δεν μπορείς να φανταστείς τι συμβαίνει, όταν μπαίνουν μαζί στη θάλασσα η αδελφούλα μου και η κουκλίτσα με τα ασορτί μαγιό τους. Οι λουόμενοι τις κοιτάζουν γελώντας και κάποιοι τις φωτογραφίζουν.

Αγαπημένο μου ημερολόγιο,

Δυστυχώς οι ωραίες μέρες περνούν πιο γρήγορα από τις άσχημες. Έτσι και οι διακοπές μας τελείωσαν. Μπήκαμε στο αυτοκίνητο κι επιστρέψαμε στο σπίτι. Ανώμαλη προσγείωση, φίλε μου.

Αγαπημένο μου ημερολόγιο,

Δεν έχω να σου γράψω κάτι το ιδιαίτερο. Οι μέρες κυλούν ομαλά, καθημερινά. Είμαστε καλά στην υγεία μας, τα αδελφάκια πάνε σχολείο, οι γονείς μας είναι μια από τα ίδια.

Α, ξέχασα, τώρα πλέον η κουκλίτσα μένει περισσότερες μέρες στο σπίτι μας απ' ότι στο σπίτι της.

Αγαπημένο μου ημερολόγιο,

Δεν είναι να λες «Δόξα σοι ο Θεός». Σήμερα έμαθα το πρώτο δυσάρεστο γεγονός της ζωής μου, ότι ο φίλος μου, ο Μούργος, σκοτώθηκε. Τον χτύπησε ένα φορτηγό κι ο ασυνείδητος οδηγός τον εγκατέλειψε χωρίς να του δώσει την παραμικρή βοήθεια. Η θλίψη μου είναι πολύ μεγάλη. Η οικογένειά μου δεν ξέρει πώς να με παρηγορήσει κι εγώ αποφάσισα να κατέβω στο χωριό – το θυμάσαι;

Αγαπημένο μου ημερολόγιο,

Η μαμά με συνόδευσε στο σταθμό των λεωφορείων κι έδωσε στον οδηγό ένα σεβαστό ποσό για να με μεταφέρει στο χωριό με κάποια επίβλεψη. Σε όλη τη διαδρομή έκλαιγα συνέχεια κι έμεινα αδιάφορος στις προσπάθειες κάποιων παιδιών να παίξουν μαζί μου.

Αγαπημένο μου ημερολόγιο,

Φτάσαμε εκεί προς το μεσημεράκι. Μόλις κατέβηκα από το λεωφορείο, ρώτησα για το Μούργο κάποια αδέσποτα σκυλιά κι εκείνα, με μεγάλη προθυμία, μου έδειξαν το μέρος που είχαν πετάξει τον αδικοχαμένο φίλο μου. Στη συνέχεια με συμβούλευσαν να βιαστώ να τον πάρω, γιατί σε λίγο θα περνούσε το απορριμματοφόρο. Η καρδιά μου ράγισε. Δεν περίμενα τέτοια συμπεριφορά από τους ανθρώπους που ζουν καθημερινά με ζώα. Δε δίστασα να ζητήσω τη βοήθειά τους για να τον θάψουμε και είμαι πολύ ευγνώμων που δέχτηκαν. Πήγαμε σ' ένα λόφο, ανοίξαμε μια τεράστια λακκούβα, τον τοποθετήσαμε μέσα, τον σκεπάσαμε με μπόλικο χώμα και προσευχηθήκαμε για μερικά λεπτά.

Ο Μούργος ήταν ένας πραγματικός φίλος.

Στο καλό αγαπημένε μου φίλε.

Αγαπημένο μου ημερολόγιο,

Επέστρεψα στο σπίτι ένα ράκος. Η κουκλίτσα και η οικογένειά μου με περίμεναν με αγωνία. Μου έφτιαξαν ένα καλό ρόφημα για να συνέλθω κι έπεσα για ύπνο. Ήταν όμως ο πιο εφιαλτικός ύπνος της ζωής μου, γιατί όλη τη νύχτα έβλεπα το πρόσωπο του αγαπημένου μου φίλου.

Ευτυχώς που υπάρχει η αγάπη των γονιών μου, των αδελφών μου και της λατρευτής μου κι έτσι ξεπερνώ τέτοιες δύσκολες στιγμές.

Αγαπημένο μου ημερολόγιο,

Σήμερα γνώρισα ένα σκύλο στον οποίο κόλλησα το παρατσούκλι «ο κολλιτσιόδας». Θέλεις να μάθεις γιατί; Διάβασε παρακάτω.

Συνοδεύσαμε τη μαμά σε μια μεγάλη βόλτα. Ήθελε να περπατήσει, επειδή έχει αρχίσει αυστηρή δίαιτα – κάθε φορά τα ίδια κάνει, αλλά εμείς τι φταίμε; Τέλος πάντων, πήγαμε μαζί της, παρόλο που δεν είχαμε διάθεση.

Κατά την διάρκεια του περιπάτου, ένας μαύρος, μεγαλόσωμος σκύλος μας ακολούθησε. Περπατούσε με ύφος καρδινάλιου και σαν να φλέρταρε την κουκλίτσα. Δε μου άρεσε η φάτσα του, αν και η μαμά έλεγε συνέχεια «τι ωραίο σκυλί!» «τι ωραίο σκυλί!» και με τσάντιζε όταν την άκουγα. Ευτυχώς η συντροφούλα μου δε φάνηκε να του δίνει σημασία. Αυτό δα μας έλειπε. Δεν τον διώξαμε. Τον αφήσαμε να περπατάει μαζί μας αλλά, παρόλο που του έριχνα άγριες λοξές ματιές, αυτός δεν έφευγε.

Συζήτηση δεν πιάσαμε. Είπαμε μόνο λίγα πεταχτά, αδιάφορα λογάκια.

Όταν φτάσαμε στο σπίτι, ύστερα από μισή ώρα περπάτημα, φρέναρα τον «προσωρινό» φίλο ευγενικά, να μην έρθει μέσα. Δεν θα του επέτρεπα να μπει και να έχει κάποια προσωρινή περίθαλψη.

Μήπως είμαι σκληρός; Μήπως είμαι εγωιστής; Μήπως ζηλεύω; Μήπως έχω κακομάθει; Μήπως θέλω να περιποιούνται και να αγαπούν μόνο εμένα;

Αγαπημένο μου ημερολόγιο,

Θα συμβεί το πιο πρωτάκουστο γεγονός στα ελληνικά σκυλικά χρονικά και όχι μόνο. Τα σπιτοσκυλιά και τα αδέσποτα αποφασίσαμε να κατέβουμε όλοι μαζί ενωμένοι σε διαδήλωση για την απαράδεκτη συμπεριφορά ορισμένων ανθρώπων προς εμάς. Η κυβέρνηση είχε υποσχεθεί να ψηφιστεί ένας νόμος για την προστασία μας. Εδώ και καιρό περιμένουμε αυτόν το νέο νόμο, όμως φως πουθενά.

Όπως καταλαβαίνεις, δεν απομένει άλλη λύση, παρά να βγούμε στους δρόμους να διαμαρτυρηθούμε με πλακάτ, όπως κάνουν οι εργαζόμενοι άνθρωποι σχεδόν κάθε μέρα πλέον σε αυτή τη χώρα.

Η οικογένειά μου δε συμφωνεί να μπλέκομαι σε διαδηλώσεις, γιατί πιστεύουν ότι σύντομα το θέμα μας θα ρυθμιστεί και γιατί φοβούνται τις φασαρίες. Είμαι όμως ανένδοτος και μάλιστα τους παρακάλεσα να μας βοηθήσουν να φτιάξουμε ένα πανό. Δέχτηκαν, αφού δε μπορούσαν να μου αλλάξουν γνώμη.

Αγαπημένο μου ημερολόγιο,

Η διαδήλωση πραγματοποιήθηκε με μεγάλη συμμετοχή κι επιτυχία. Ξεκινήσαμε την πορεία από τη μεγάλη πλατεία και τέλος σταματήσαμε μπροστά στη βουλή, όπου πολλοί άνθρωποι μας συμπαραστάθηκαν. Γαβ-διαδηλώσαμε ενωμένοι και δυνατοί, χωρίς εξτρεμιστικά, επικίνδυνα συμβάντα. Για να δούμε, θα ακουστούν τα αιτήματά μας;

Αγαπημένο μου ημερολόγιο,

Έρχεται το Πάσχα και όλοι ετοιμαζόμαστε γι αυτή τη μεγάλη γιορτή της χριστιανοσύνης. Η κουκλίτσα βοήθησε τη μαμά και την αδελφούλα να βάψουν τα αυγά, να φτιάξουν τα κουλουράκια κι ένα απόγευμα ψώνισαν τις λαμπάδες και τα σοκολατένια αυγά. Αχ, αυτά τα σοκολατένια, τι νόστιμα που είναι! Δυστυχώς δεν επιτρέπεται να τρώμε γλυκά, γιατί κάνει πολύ κακό στην υγεία μας.

Εγώ όμως έφαγα αρκετά, παρά τις αντιρρήσεις της αγαπημένης μου.

Αγαπημένο μου ημερολόγιο,

Σήμερα ήταν η μέρα της Ανάστασης. Η αγαπημένη μου κι εγώ καθίσαμε στο σπίτι περιμένοντας να έρθουν οι δύο οικογένειές μας από την εκκλησία. Δεν πηγαίνω στη λειτουργία γιατί φοβάμαι πολύ τα βεγγαλικά. Όλα τα σκυλάκια φοβόμαστε. Τι έθιμο κι αυτό!

Καθίσαμε γύρω από το αναστάσιμο τραπέζι και φάγαμε τα καθιερωμένα. Τι ωραία που ήταν! Τσουγκρίσαμε τα αυγά και βέβαια πέσαμε με τα μούτρα στο φαγητό. Με πείραξε όμως το στομάχι μου γιατί μου αρέσει τόσο η μαγειρίτσα, που έφαγα πάρα πολύ.

Και του χρόνου! Εύχομαι Ανάσταση για όλους τους ανθρώπους.

Αγαπημένο μου ημερολόγιο,

Θα σου μιλήσω σήμερα για τη συμμορία των σκυλιών που κυκλοφορούν στο κέντρο της πόλης, τα οποία είναι ακίνδυνα. Πίστεψέ με, τα έχω γνωρίσει καλά.

Ο ένας από αυτούς μάλιστα πήρε πτυχίο Νομικής μέσα σε δυο χρόνια μόνο, γιατί το στέκι του βρισκόταν μπροστά στο Πανεπιστήμιο κι όλη τη μέρα την περνούσε εκεί. Ναι φίλε μου, πτυχίο. Παρακολουθούσε ανελλιπώς τα μαθήματα και δεν άργησε να πάρει δίπλωμα. Είναι μια ιδιοφυΐα. Πρώτη φορά στα σκυλίσια χρονικά υπάρχει ένας σκύλος-δικηγόρος. Ο διακεκριμένος λοιπόν δικηγόρος μας δε θα κάνει κάποιο μεταπτυχιακό, αλλά θα αφοσιωθεί στις υποθέσεις μας. Είδες που ένας αλητάκος έγινε δικηγοράκος; Πολλά μπορούμε να πετύχουμε στην ζωή μας, φίλε μου, αρκεί να το θέλουμε.

Αγαπημένο μου ημερολόγιο,

Σήμερα ήταν η μέρα της απονομής του πτυχίου του μορφωμένου αδέσποτου σκύλου. Στολιστήκαμε με την κουκλίτσα, πήραμε ένα κόκκαλο, για να του δώσουμε στο τέλος της τελετής, και πήγαμε στο πανεπιστήμιο.

Το πτυχίο του φίλου μας δόθηκε στο τέλος της εκδήλωσης. Όλοι χειροκρότησαν με ενθουσιασμό, ζητωκραύγασαν και γαβγοκραύγασαν θερμά.

Τι συγκινητική ημέρα. Τι υπερηφάνεια για τους σκύλους.

Αγαπημένο μου ημερολόγιο,

Θα σου πω κι άλλα πράγματα για τα αδέσποτα αλητάκια-σκυλάκια, για να δεις τι καλά που είναι. Μπορεί να γαυγίζουν δυνατά στα αυτοκίνητα, αλλά δεν απειλούν κανέναν. Αντίθετα, τους φωνάζουν να προσέχουν πως οδηγούν, τους υπενθυμίζουν να φορούν τις ζώνες τους και να μη χρησιμοποιούν κινητό.

Και κάτι άλλο, σήμερα βοήθησαν τους κηπουρούς του Εθνικού κήπου και της πλατείας Συντάγματος να φυτεύσουν καινούρια λουλούδια και δενδρύλλια.

Όταν ο Δήμαρχος Αθηναίων έμαθε γι αυτή την εθελοντική περιβαλλοντική προσφορά τους, αποφάσισε να τους παρασημοφορήσει. Έτσι όλοι αναμένουμε αυτή την καταπληκτική μέρα.

Αγαπημένο μου ημερολόγιο,

Η μαμά φτιάχνει ένα καινούριο παπιγιόν να το φορέσω στην απονομή των φίλων-αδέσποτων σκύλων και ένα καινούριο φιογκάκι για την κουκλίτσα. Προτιμήσαμε να έχουν το ίδιο χρώμα.

Αγαπημένο μου ημερολόγιο,

Τα αδέσποτα σκυλιά, τα σπιτοσκυλιά με τα αφεντικά τους και πολλοί ζώοφιλοι φτάσαμε εγκαίρως στην τελετή. Η παρασημοφόρηση πραγματοποιήθηκε μπροστά στην κεντρική είσοδο του Ζαπτείου με σκυλίτσα μεγαλοπρέπεια και συνέπεια στην ποιότητα και το συναίσθημα. Εγώ, η σκυλίτσα και οι οικογένειές μας βρήκαμε θέσεις μπροστά και τα είδαμε όλα με κάθε λεπτομέρεια.

Οι αγαπημένοι μας φίλοι, οι περιβαλλοντολόγοι-σκύλοι που μας έκαναν υπερήφανους, ήταν πλυμένοι, χτενισμένοι και περιποιημένοι από τους ανθρώπους του Δήμου. Ήταν πράγματι κουκλιά-σκυλιά για πρώτη φορά στη ζωή τους.

Ο Δήμαρχος, με μετρημένα όμορφα λόγια, χαιρέτησε τους φίλους εθελοντές σκύλους, ευχαριστώντας τους για τη βοήθειά τους τονίζοντας πόσο μεγάλη είναι η προσφορά του εθελοντισμού σε όλους τους τομείς. Την ώρα της παρασημοφόρησης συγκινηθήκαμε πολύ και γαβγίσαμε-επευφημίσαμε δυνατά για να ακούσουν τα σκυλιά από άλλες συνοικίες και να μιμηθούν τέτοιες πράξεις.

Σίγουρα θα το διαδώσουμε από σκύλο σε σκύλο σε όλη την Ελλάδα, ώστε να τους παροτρύνουμε να γίνουν χρήσιμα ελληνάκια-σκυλάκια.

Έπειτα πήγαμε για χάμπουργκερ, που δεν τα τρώμε καθόλου συχνά, γιατί ο μπαμπάς και η μαμά δεν μας αφήνουν.

Τι γεμάτη μέρα.

Αγαπημένο μου ημερολόγιο,

Σήμερα πήγα με τον μπαμπά να ψηφίσει. Αν κατάλαβα καλά, κάτι για πρόεδρο. Όταν ο λαός ψηφίζει, λέγεται δημοκρατία, φίλε μου. Την ώρα που περιμέναμε τη σειρά μας, αρκετοί από τους ψηφίζοντες με χάιδεψαν, μου μίλησαν γλυκά κι εγώ τους χαμογελούσα. Α, όχι, δε μαρτύρησα τι θα ψηφίσει ο μπαμπάς.

Αγαπημένο μου ημερολόγιο,

Αγαπημένε μου φίλε, έχω ξεχάσει να σου αναφέρω, ότι τώρα τελευταία πηγαίνω στο Παναθηναϊκό Στάδιο για τζόκινγκ ώστε να διατηρήσω σφικτό κορμί και καλή υγεία. Λένε ότι η άσκηση κάνει πολύ καλό στους ανθρώπους, οπότε θα κάνει καλό και σε 'μας. Προσπαθώ να παροτρύνω την κουκλίτσα να με ακολουθήσει. Μου υποσχέθηκε ότι κάποια μέρα θα αρχίσει κι αυτή να γυμνάζεται.

Έχει πλάκα έτσι όπως τρέχω μαζί με τους αθλητές και τους αθλούμενους. Χα-χα! Τις περισσότερες φορές δε με φτάνουν με τίποτα.

Πότε τρέχω ανεβοκατεβαίνοντας το λοφίσκο, πότε τρέχω στο πέταλο, πότε κάνω ασκήσεις σε κάποια όργανα που βρίσκονται εκεί –κι ας είναι της κακιάς ώρας– πότε ανεβαίνω στο πρεβάζι και βλέπω κάτω τους τουρίστες που ξεναγούνται στο χώρο.

Νομίζω ότι μένω σε μια αρκετά καλή περιοχή.

Αγαπημένο μου ημερολόγιο,

Ήταν μια υπέροχη Κυριακή. Τα αδέσποτα σκυλιά που ζουν στο δασάκι, δίπλα στο κολυμβητήριο, διοργάνωσαν πικ-νικ και μας κάλεσαν. Η ιδέα τους ήταν πολύ καλή – να μαζευτούμε και να τα πούμε κάτω από το λαμπερό ήλιο. Απλώσαμε τις σκυλοτροφές στο γρασίδι, παίξαμε μπάλα μέχρι που δε μπορούσαμε να σταθούμε από την κούραση, γαβοτραγουδήσαμε, χορέψαμε.

Χρειάζονται τέτοιες μέρες.

Αγαπημένο μου ημερολόγιο,

Δεν μπορείς να φανταστείς, τι ευχάριστα νέα άκουσα σήμερα.

Ο αδέσποτος πτυχιούχος σκύλος πήρε θέση καθηγητή στο πανεπιστήμιο και όπως αντιλαμβάνεσαι, αγαπημένε μου φίλε, όλα τα σκυλιά είμαστε υπερήφανα και χαρούμενα γι αυτό το εξαιρετο και σημαντικό γεγονός. Με αυτή την τόσο μεγάλη διάκριση του αγαπημένου μας φίλου-σκύλου ξεκίνησε ένα ρεύμα παρότρυνσης για μάθηση. Έτσι αρκετά σκυλάκια αποφάσισαν να παρακολουθήσουν μαθήματα στο πανεπιστήμιο, μαζί με αυτούς κι εγώ, και όπως φαίνεται κι εμείς θα έχουμε σύντομα ένα πτυχίο στα χέρια μας.

Αγαπημένο μου ημερολόγιο,

Γράφτηκα σε πανεπιστημιακή σχολή, έχω πέσει με τα μούτρα στο διάβασμα και σου εξομολογούμαι ειλικρινά, ότι μου αρέσει.

Οι γονείς μου και η γλυκούλα κορδώνονται για μένα. Όποτε ξεκινώ το διάβασμα, η αγαπημένη μου κάθεται δίπλα μου σιωπηλή για να με

συντροφεύει και να με ενθαρρύνει, ενώ η μανούλα φροντίζει να μην κάνει φασαρία εκείνη την ώρα.

Χμ... Τώρα είμαι κι εγώ σαν τα αδελφάκια μου, ένας μαθητής και μάλιστα ο πιο επιμελής.

Αγαπημένο μου ημερολόγιο,

Ωχ, αγαπημένε μου φίλε, σου γράφω με φριχτούς πόνους. Είναι απίστευτο το τι μπορεί να συμβεί από τη μια στιγμή στην άλλη.

Είχα ένα ατύχημα με μηχανάκι. Όπως έτρεχα να περάσω το δρόμο, χαρούμενος που είδα να έρχεται η αδελφούλα από μακριά, δεν πρόσεξα μια μοτοσυκλέτα που ερχόταν κι ο οδηγός με χτύπησε, σέρνοντάς με ξυστά στο πεζοδρόμιο. Τραυματίστηκα στο πόδι. Η αδελφή μου έτρεξε κοντά μου σαν τρελή, φώναξε για βοήθεια, ένας κύριος μας πλησίασε και προσφέρθηκε να μας πάει σε ένα νοσοκομείο σκύλων, όπου εκεί μου έδωσαν τις πρώτες βοήθειες. Με εξέτασαν προσεκτικά, έβγαλαν μια ακτινογραφία και μου έδωσαν οδηγίες για θεραπεία. Η ευγένεια των γιατρών και η συμπεριφορά τους ήταν άψογη. Στενοχωρήθηκα όμως πολύ όταν μου είπαν ότι έπρεπε να καθίσω μέσα μια εβδομάδα.

Πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ και ιδιαίτερα όταν περνάμε το δρόμο. Ο οδηγός το 'σκασε ασυνείδητα, ίσως επειδή είμαι σκύλος κι όχι άνθρωπος – δεν ξέρω. Έχω ακούσει όμως ότι το ίδιο συμβαίνει μερικές φορές και για ανθρώπους.

Οι γονείς μου τώρα τον ψάχνουν, όχι για να τιμωρηθεί, αλλά για να του δείξουμε το δρόμο της καθαρής συνείδησης. Δεν γίνεται να χτυπούν και να σκοτώνουν με τα αυτοκίνητα και τα μηχανάκια και να εξαφανίζονται. Αρκετές φορές έχω ακούσει στις ειδήσεις για οδηγούς που έχουν αφήσει τραυματία στο δρόμο κι έχουν φύγει. Κάποιοι λένε ότι πανικοβάλλονται, ότι φοβούνται. Πάντως, ό,τι κι αν τους κυριεύει, δεν δικαιολογούνται.

Μεγάλη εμπειρία αυτή, φίλε μου.

Αγαπημένο μου ημερολόγιο,

Ουαου! Αγαπημένε μου φίλε, πήγαμε σε μια ροκ συναυλία στο Καλλιμάραρο. Επειδή η είσοδος ήταν ελεύθερη, όλη η σκυλοπαρέα της γειτονιάς μαζεύτηκε εκεί. Μη νομίζεις ότι εμείς τα σκυλάκια δεν ακούμε μουσική – εμένα μάλιστα μου αρέσει το ροκ. Αφού, να σκεφτείς, κάθομαι με τις ώρες και βλέπω στην τηλεόραση video-clips από συναυλίες συγκροτημάτων, ενώ η κουκλίτσα συνεχώς φωνάζει να το χαμηλώσω γιατί κουφαίνεται. Της αρέσει η μουσική αλλά αυτό το είδος όχι και τόσο. Γίνεται όμως να ακούσεις ροκ σε χαμηλή ένταση; Αλλά δεν είμαι ο μόνος – και η μαμά ακούει ροκ. Μάλιστα συχνά μας διηγείται

ιστορίες από την εποχή της εφηβείας της, όταν έπαιζε κιθάρα –μας έχει ζαλίσει με αυτές.

Αγαπημένο μου ημερολόγιο,

Στις κεντρικές λεωφόρους, όπου η κίνηση των αυτοκινήτων είναι μεγάλη, τα αδέσποτα σκυλιά βοηθούν τους τυφλούς να περνούν τα φανάρια με ασφάλεια. Μόλις βλέπουν ένα τυφλό, τον πλησιάζουν, του γαβγίζουν τότε να περάσει και τον συνοδεύουν μέχρι το απέναντι πεζοδρόμιο. Οι διαβάτες τα επιβραβεύουν για την αξιέπαινη πράξη τους, είτε καϊδεύοντάς τα, είτε δίνοντάς τους κάτι να φάνε ή να πιούν, κι αυτά πλημμυρίζουν από ένα αίσθημα έντονης ικανοποίησης.

Αγαπημένο μου ημερολόγιο,

Ένας τεράστιος αδέσποτος σκύλος είναι μόνιμα ξαπλωμένος μπροστά σε ένα κατάστημα καλλυντικών. Εκεί κοιμάται, εκεί ξεκουράζεται και κάθε φορά που περνά από μπροστά, με φωνάζει κοντά του. Κάθομαι δίπλα του και υποδεχόμαστε μαζί τις πελάτισσες του μαγαζιού και τα ρουθούνια μου γεμίζουν από τις μυρωδιές των αρωμάτων, των σαπουνιών και των αιθέριων ελαίων που βγαίνουν από μέσα. Οι υπάλληλοι είναι πολύ ευγενικοί μαζί μας. Και, όπως καταλαβαίνεις φίλε μου, κάθε φορά φεύγω με ένα άρωμα-δείγμα για την αγαπημένη μου που χαίρεται πάρα πολύ όταν της το προσφέρω.

Αγαπημένο μου ημερολόγιο,

Νιώθεις ωραία όταν τριγυρνάς ξένοιαστα.

Κάθισα στην πλατεία Συντάγματος πολλές ώρες δίπλα σε μια ορχηστρούλα του δρόμου, άκουσα μουσική χωρίς να ξοδέψω ούτε ένα ευρώ και μετά κάθισα στην είσοδο ενός πολυτελούς ξενοδοχείου μαζί με τον αδέσποτο φίλο μου που στέκεται μόνιμα εκεί. Είναι ο «κομψότερος» από όλους τους αδέσποτους σκύλους. Καμαρώνει για το μέρος που μένει, υποδεχόμενος τους πλούσιους πελάτες του ξενοδοχείου που πηγαινοέρχονται.

Έμεινα κι εγώ, χαζεύοντας τις ακριβές λιμουζίνες, τα ακριβά ρούχα, τα ακριβά παπούτσια, τα ακριβά κοσμήματα. Μου άρεσε τόσο πολύ, που έφυγα το σούρουπο.

Η μαμά είχε ανησυχήσει, είχε βγει στους δρόμους και με έψαχνε.

Δε θα το ξανακάνω, αλλά παρασύρθηκα κι εγώ από τη χλιδή.

Αγαπημένο μου ημερολόγιο,

Τι όνειρο κι αυτό!

Ονειρεύτηκα ότι βρέθηκα με την κουκλίτσα στο πολυτελέστερο ξενοδοχείο του Παρισιού. Το όνειρό μου άρχισε κάπως έτσι:

Βγήκαμε από τη λιμουζίνα, κατευθυνθήκαμε προς το πολυτελές ξενοδοχείο, με μικρή συνοδεία που κρατούσε τις αποσκευές μας, κι ανεβήκαμε στη λουξ σουίτα. Σε λίγα λεπτά ήρθε σαμπάνια για το καλωσόρισμα. Την ήπιαμε μπροστά στο παράθυρο με τη θαυμάσια θέα της πρωτεύουσας και ζαλιστήκαμε όχι μόνο από το ποτό, αλλά κι από τη χαρά μας που βρισκόμασταν σε ένα τόσο ωραίο περιβάλλον. Το πρωί ξυπνήσαμε με καταπληκτική διάθεση, φορέσαμε τα σικάτα ρούχα μας, πήραμε ένα ποικίλο πρωινό και ξεκινήσαμε για να γνωρίσουμε την όμορφη πόλη. Περιπατούσαμε στους κεντρικούς δρόμους, χαζεύοντας τα πάντα γύρω μας, σιγοτραγουδώντας το à Paris.

Εκεί τελείωσε το όνειρο.

Εύπνησα μέσα στο κρεβάτάκι μου, αγκαλιασμένος με την κουκλίτσα κι ανακουφίστηκα που ήμουνα μέσα στη δική της ζεστασιά και την ονειρεμένη αγκαλιά της.

Αγαπημένο μου ημερολόγιο,

Αχ, τι έπαθα, αγαπημένε μου φίλε. Σήμερα είδα το χάρο με τα μάτια, όπως λένε. Είχα κατέβει κάτω στο κέντρο της πόλης για να βρω τους αδέσποτους φίλους μου και να περάσουμε μαζί κάποιες ώρες, και μπλοκαρίστηκα. Ο λόγος; Γινόταν μια μεγάλη διαδήλωση που στη συνέχεια εξελίχθηκε σε αιματοχυσία και βανδαλισμούς. Οι κεντρικοί δρόμοι γέμισαν με διαδηλωτές, κουκουλοφόρους, αστυνομικούς και έγινε το έλα να δεις. Δεν ήξερα πού να κρυφτώ για να σωθώ. Σύντομα πληροφορήθηκα την αιτία του ξεσηκωμού. Η νεολαία είχε εξαγριωθεί για την άδικη δολοφονία ενός εφήβου από έναν αστυνομικό το προηγούμενο βράδυ. Δε γνωρίζω πώς έγινε αυτό το γεγονός, πάντως δεν περίμενα τέτοια εξέλιξη. Έσπαγαν τζάμια, έβαζαν φωτιές, λεηλατούσαν, κάποια άτομα τραυματίστηκαν, ήταν φρικτό.

Γύρισα σπίτι με μεγάλο φόβο και πολλή προσοχή.

Γιατί συμβαίνουν τόσο άσχημα γεγονότα;

Συνεχίζεται...